

KINDER
T R E
N D R
E D E
2022

Intro Wij zijn de Kindergemeenteraad van Maashorst. We hebben ons opgegeven, omdat wij het belangrijk vinden om mee te denken over onze stad en dorpen.

We vinden het heel tof dat jullie ons de kans geven om mee te denken over de toekomst van Maashorst.

Het is de tweede keer dat wij de KinderTrendrede maken. We hebben een paar onderwerpen uitgekozen die we belangrijk vinden: natuur en gezondheid, sport en bewegen en omkijken naar elkaar. We hebben een excursie gedaan waar we meer over de onderwerpen leerden. We mochten toen ook al onze vragen stellen. Daardoor konden we nadenken over wat wij in de toekomst willen zien. Wat gaat er goed? En hoe kan het beter in de toekomst? Daarover vertellen we jullie zo meteen meer. Maar eerst vertellen we jullie hoe wij naar de wereld kijken.

Deel I - De toekomst is iets wat nog gaat komen

Er zijn zeven miljard mensen op aarde. Dat is heel veel. De wereld is niet oneindig groot. Daarom moeten we er goed voor zorgen. Want als we dat niet doen, gaat de wereld kapot. We kunnen in de toekomst naar Mars en misschien ook wel naar andere planeten. Maar wat als we die ook stuk maken? Gelukkig gaan we ook dood. Dat klinkt verdrietig, maar het is wel beter. Want als er een paar mensen zijn met veel geld die onsterfelijk worden, dan gaan alle mensen die zij lief hebben wel dood. Dat is pas verdrietig.

1

*Wij denken dat het beter is als kinderen de baas worden. Dan wordt de wereld veel beter.
(team KinderTrendrede Maashorst 2022)*

Geld hebben is handig. En geld sparen op je rekening is verstandig. Want als je veel geld hebt kun je ook veel doen. Maar eigenlijk maakt geld niet gelukkig. Je kunt wel veel spullen hebben, maar spullen moeten we maken. En bij het maken letten we meestal niet op de aarde en de natuur. Van spullen gaat de wereld kapot. En in een kapotte wereld kun je je geld niet uitgeven.

Als je heel rijk bent, ben je ook best alleen denken wij. Je wilt steeds meer geld. Je raakt ook steeds verder van je vrienden af die minder geld hebben. Samen



is gezelliger. Samen kun je alles. Je kunt samen op pad gaan en leuke dingen doen. Ook zonder geld. En als je in je eentje van een rots valt, wie helpt je dan?

Mensen hebben technologie nodig. We gebruiken het om gezond te blijven, bij het sporten en ook bij het spelen. Met slimme technologie kunnen we de natuur sturen. Want als je de natuur zelf laat groeien, dan gaan de planten de wereld overwoekeren. Dan kun je ook niet meer buitenspelen en worden de snoepwinkels overwoekerd door planten.

Het lijkt ons leuk om in een game te spelen waarin we in de toekomst zijn. Dat we kunnen wonen in een game op het internet. Of dat we online een boerderij starten. Maar het moet wel een game blijven. Een game is leuk om even in te spelen, maar altijd online zijn is niet leuk. We willen met zijn allen in de echte wereld blijven wonen. Want met zijn allen kun je meer dan in je eentje.

Met deze KinderTrendrede vertellen we hoe wij graag willen leven in Maashorst. Nu en in de toekomst. Wij zijn klaar voor de toekomst in onze stad en dorpen.

Deel II • Natuur en gezondheid zetten wij bovenaan

Natuur is een bos, een tuin met planten en bloemen. Natuur zijn bomen, dieren en insecten. En natuur is ook ons voedsel. Zonder de natuur is er geen voedsel.

2

*Ongeveer alles is natuur. Wij zijn zelf ook natuur, want wij zijn ook een soort van dieren. Het lijkt gek, maar als je erover nadenkt, dan klopt het wel.
(team KinderTrendrede Maashorst 2022)*

*We voelen ons vrij in de natuur. Dat komt omdat de natuur zich ook vrij voelt.
Het maakt zichzelf zo mooi. (team KinderTrendrede Maashorst 2022)*

Als we in een bos zijn dan hebben we frisse lucht. Het ruikt er fijner dan in de stad. Het is veel rustiger in de natuur dan in de stad met al die snelwegen. In het bos hebben we altijd iets om te spelen en te ontdekken. We kennen alle geheime plekjes in het bos. We spelen verstoppertje of we spelen met takken en proberen er iets mee te maken.



We staan ook een beetje los van de natuur. We hebben er veel over te zeggen. Dat is ook nodig, want als je de natuur zijn eigen ding laat doen, dan hebben we niet genoeg voedsel. En dan gaan er ook dingen groeien waar je niks aan hebt.

Mensen kunnen dingen verkeerd doen met de natuur, maar ook beter maken. Een keer stierf een diersoort bijna uit, er waren er nog maar twee. De mens heeft toen dat dier geholpen en toen waren er weer vierhonderd. (team KinderTrendrede Maashorst 2022)

Een dier denkt niet, we zijn nog maar met zijn tweeën, nu moeten we ons voortplanten. Zo kan de mens dus ook de ijsbeer helpen. Die is nog niet uitgestorven, maar dat gaat wel gebeuren denken we.

We maken ons best een beetje zorgen. Wij denken dat de natuur in de toekomst kapot is en vervuild. We zien afval in de natuur. Op sommige plekken zien we dat natuur dood is. Mensen maken robots of bouwen huizen en dat doen ze op plekken waar eerst natuur was. Er zijn ook mensen die alleen aan het geld denken dat ze kunnen verdienen met de natuur. Die kappen alle bossen. Gelukkig heb je weer andere mensen die denken: Het gaat slecht met de natuur. Laten we bomen planten. Dat helpt dan een beetje.

Er ligt veel troep in onze gemeente. In ieder bosje zien we wel afval. We gooien het gewoon in de natuur. We moesten een keer met school troep opruimen. Dat vonden we best leuk. Toen deden we het na school ook. We hadden nog niet eens de halve wijk gedaan en we hadden al twee vuilniszakken vol.

Ook zien we gerust een kast in de sloot. Hij was nog goed, maar de mensen wilden de kast niet meer en hebben die toen maar in de sloot gegooid. In de sloot zitten dieren. Wat moeten die met een kast? Het is jammer, want je kunt het beter verkopen, weggeven of gebruiken om iets anders van te maken.

De natuur moet nu soms weg voor huizen. Dan wordt het helemaal vol gebouwd en dan komt er één strookje met groen. Of een heel klein parkje. (team KinderTrendrede Maashorst 2022)

In de toekomst van Maashorst moeten we wat slimmer met de ruimte omgaan. We zien een stad die midden in het bos ligt. Bossen en huizen bij elkaar. We willen het meer mengen. Zodat er meer ruimte is voor de natuur.

Wonen doen we dan in huizen in de bomen. We wonen ook in flats, want die gaan de hoogte in. Zo blijft er meer ruimte over op de grond. Tegen de muren van de flats groeien planten en bovenop de daken liggen daktuinen. Zo kunnen heel veel mensen wonen en is er ook natuur. In sommige grote steden zie je dat al. Dat willen wij ook in Maashorst.



Er moet ook meer landbouw komen in de stad. We willen onze aardappelen en wortels dichtbij onze huizen verbouwen. Als we flats bouwen, kunnen we de ruimte die overblijft gebruiken om ons eten te verbouwen.

In de toekomst willen we met andere materialen bouwen. Als we nu bouwen doen we dat met materialen die slecht zijn voor de natuur. Het vervoer van de materialen is ook al slecht voor het milieu. Maar het kan ook anders.

We weten dat er speciale blokken zijn gemaakt waar koraal in kan groeien in de zee. Op een gegeven moment is het koraal gegroeid en dan breken de blokken af. Zo kunnen we ook bouwen. (team KinderTrendrede Maashorst 2022)

Bouwen met materialen die natuurvriendelijk zijn. Ze breken af als we ze niet meer nodig hebben. Dan geven we ze terug aan de natuur. Misschien kunnen niet alle muren van natuurvriendelijke materialen worden gemaakt, maar wel het plafond bijvoorbeeld. Dat is al een begin.

Deel III - We houden van bewegen én van spelen

Op school doen we veel spelletjes. Ook tijdens de les. De juf vindt stilzitten stom. Soms zegt ze ineens: we gaan naar buiten. Dan spelen we een halfuur buiten. Of ze zegt: ga maar even op de tafel staan. Dan mag je lekker raar doen. Dat vinden we heel leuk. Bewegen én spelen tijdens de les. Als we zelf mogen kiezen in de klas, dan kiezen we altijd voor bewegen.

3

Sporten is belangrijk. Het is gezond, want het houdt je fit. Het is ook leuk, want je ontmoet vaak nieuwe mensen. En bij teamsporten leer je samenwerken. (team KinderTrendrede Maashorst 2022)

Iedereen kan sporten in Maashorst. Tenminste, kinderen die het kunnen betalen en kinderen die niet gehandicapt zijn. Wij vinden het zielig als kinderen iets niet kunnen doen wat ze wel zouden willen doen. Dus als je wilt sporten, dan zou dat moeten kunnen. Voor iedereen.

Er zijn allerlei oplossingen voor mensen die niet mee kunnen doen met sporten. Voor mensen die niet veel geld hebben kunnen we sport minder duur maken.



Iedereen in Maashorst krijgt twee gratis sportlessen per week, vinden wij. Natuurlijk snappen we dat sport ook geld kost. Maar als de mensen die meer geld hebben iets meer betalen, dan kunnen de kinderen die minder geld hebben ook meedoen. Mensen kunnen er ook misbruik van maken. Ze kunnen zoiets hacken, zodat zij ook gratis kunnen sporten. Dus daar moeten we voor oppassen.

We willen ook oplossingen vinden voor mensen in een rolstoel. Want de meeste mensen willen tenminste twee keer in de week sporten. Ook mensen met een handicap. (team KinderTrendrede Maashorst 2022)

We zouden speciale sportlessen kunnen regelen voor mensen die in een rolstoel zitten of suikerziekte hebben. Een rolstoel skatebaan bijvoorbeeld en krukken waar een raket in zit, zodat je kunt vliegen. Over skatebanen gesproken: De skatebanen in Maashorst mogen wel vernieuwd worden. Skaten is heel leuk, maar sommige materialen zijn gevaarlijk of er komen deuken in het metaal.

Mensen met een handicap moeten niet alleen apart kunnen sporten, maar ook samen met hun vrienden die niet gehandicapt zijn. Dat is leuk en een uitdaging voor de kinderen die wel alles vanzelf kunnen. Dan moeten er ook speciale sportcoaches zijn die beter op de kinderen met een handicap letten. En wedstrijden die wat korter zijn. Met meer pauzes.

Maar je kunt het beter vragen aan de kinderen die gehandicapt zijn. Zij weten hoe hun leven met een handicap is. Ze maken het elke dag mee en kunnen dus betere ideeën bedenken. Wij weten niet hoe het voelt om een beperking te hebben. Dan kun je wel iets bedenken, maar weet je niet zeker of het goed is.

Sommige mensen sporten niet. Terwijl het wel gezond is. Er zijn kinderen die veel liever gamen. Als we vragen of ze mee gaan spelen, dan willen ze nooit. Wij denken dat goede regels over het gamen helpen. Dat je op je telefoon mag, tot het eten. Of maximaal een halfuurtje per dag gamen. We vinden onze telefoon en gamen leuk, maar buitenspelen ook.

Toch willen we sporten niet verplichten. Verplichten klinkt zo heftig. Het komt hard binnen en dan heb je er al helemaal geen zin meer in. Sommige kinderen zijn bang of willen echt niet sporten en dan gaan ze zeggen dat ze ziek zijn. Dus je schiet er niks mee op als je het verplicht. De overheid hoeft dit dus niet te bepalen voor ons. We willen liever dat onze ouders afspraken met ons maken.



Van sporten word je moe, maar als je de hele dag stil zit ook. We worden een beetje lui. Sommige mensen denken, ik ga voor de tv zitten en ik laat andere mensen alles doen. Of ze kopen een robot die hun huis stofzuigt. Of hun gras maait. Dat is niet gezond. (team KinderTrendrede Maashorst 2022)

De robot mag wel alles doen, maar we moeten wel blijven bewegen. We hebben dus een robot nodig die ons aanmoedigt. Die zegt: ga nou eens sporten!
Of: zet de wifi uit en ga naar buiten!

We zijn uit onszelf niet zo sterk. We hebben de neiging als we naar de supermarkt gaan, om dan naar de chips afdeling te gaan. In de toekomst hebben we daarom wieltes onder onze schoenen waar de robot in zit en die rijdt jou dan vanzelf naar alles wat gezond is. Je krijgt hints over wat je kunt eten vanavond en welke gezonde producten je daarvoor nodig hebt. Want de robot weet welk dieet je nodig hebt als je te dik bent, of juist profvoetballer bent.

De robot zegt niet wat je niet moet doen. Want we zijn nieuwsgierig en als iets niet mag, dan willen we dat juist doen. De robot zegt dus wat je wél moet doen. En als je toch met je wieltes-robot langs de chips afdeling gaat, dan word je daar vanzelf weggestuurd.

We weten niet zo goed of je vlees nu moet afschaffen of niet. Het is niet goed voor het milieu, maar in vlees zitten wel gezonde dingen. We denken dat er andere regels moeten komen. De hamburgers bij de Mac zijn nu goedkoper dan een normale, gezonde maaltijd. Dus het zou helpen als we de hamburgers duurder maken. In noten en groenten zitten ook gezonde dingen, dus die kunnen juist goedkoper.

In de toekomst willen we ook dat ongezond eten gezonder wordt. Dat de hamburgers van McDonalds dan gemaakt zijn van gezonde producten. Dan lijkt het alsof je een hamburger eet, maar dan eet je bijvoorbeeld wortel. Het moet dan wel echt lijken. We willen geen oranje of blauwe hamburger. Als het niet klopt in je hoofd, dan wil je het niet. Je hoofd wil het wel kunnen vertrouwen.

Deel IV - Omkijken naar elkaar zit in jezelf

Soms maken we mee dat we worden gepest. We worden buitengesloten. Dan kunnen we alleen maar kijken hoe andere kinderen samen spelen. Of er loopt iemand de hele tijd achter je aan om vervelende dingen te zeggen. Het is niet goed als we dan gaan slaan. Maar het gebeurt wel en het helpt soms ook om een klap te geven. Want dan stoppen de pesters wel.



Op sommige scholen heb je anti-pestclubs. Ook in Maashorst is er één. Daar hebben we veel van geleerd. Er was een bak met armbandjes en als je dan zo'n bandje pakte mocht je nooit meer pesten. Iedereen pakte zo'n bandje. We leerden ook om anderen te overtuigen, om naar de positieve kant te kijken en om lief voor jezelf te zijn. Want anderen kunnen je wel iets vertellen, maar wat je jezelf vertelt is altijd beter.

Het is ook belangrijk dat we leren wat pesten precies is en hoe het voelt wanneer je te ver gaat voor iemand. Want sommige mensen die pesten, die hebben het niet door. Dan kun je wel zo'n bandje pakken, maar dan helpt dat dus niet. Wij denken aan een VR-bril waarmee we in de wereld stappen van pesten en gepest worden. Dan weet iedereen hoe dat voelt. En als je zelf hebt gevoeld hoe iets is, kun je elkaar beter begrijpen.

4

*Omkijken naar elkaar is vrienden zijn en geen ruzie maken. Het is elkaar steunen en gezellige dingen doen.
(team KinderTrendrede Maashorst 2022)*

Als we allemaal omkijken naar elkaar, hebben we helemaal geen anti-pestclubs nodig. Als iemand in nood is, dan zijn we er voor elkaar. Als iemand bijvoorbeeld niet goed kan lopen, dan helpen we bij het oversteken. Daar krijgen wij een goed gevoel van en we maken iemand blij.

Je kunt elkaar ook helpen zonder dat er iets aan de hand is. Als je omkijkt naar elkaar is het belangrijk dat je vertrouwen hebt in elkaar. Dat je dingen aan elkaar kunt vertellen die je niet tegen andere mensen vertelt. Dat het veilig is. Dat je elkaar ondersteunt.

Omkijken naar elkaar zit in jezelf. Meer heb je niet nodig, alleen jezelf en een goed humeur. (team KinderTrendrede Maashorst 2022)

We willen omkijken naar iedereen, dus ook naar de vluchtelingen die naar Maashorst komen. Laatst waren we bij Vluchtelingenwerk en daar spraken we een man die gevlucht was van de oorlog in Syrië. Hij was meegereisd met smokkelaars en hij had heel weinig bij zich. Alleen geld, een telefoon, chocola en een banaan. Als ze hem onderweg hadden ontdekt dan moest hij terug naar Syrië. Dat vinden we heel heftig.



We willen dat mensen een veilig leven hebben. En als ze naar ons toe moeten vluchten, dan willen we ze helpen om hier een goed leven te hebben. (team KinderTrendrede Maashorst 2022)

We willen dat ze kunnen wonen, eten en werken. Want het is wel belangrijk dat je werkt en geld verdient. We vinden het niet fijn als vluchtelingen eerst naar een vluchtelingenkamp moeten. We willen liever dat ze meteen bij ons in het dorp komen wonen.

We hoeven niks bij te bouwen voor deze mensen, want er zijn genoeg kantoren en gebouwen waar niks meer gebeurt. Sommige villa's hebben veel slaapkamers. Dan denk je, waar heb je al die andere kamers voor nodig? Die kun je toch ook aan dakloze mensen geven? Of vluchtelingen? Het zou heel mooi zijn als mensen denken: Ik heb een heel groot huis, maar ik heb maar een klein beetje nodig. De rest deel ik.

Deel V - Tot slot

De kinderen die vorig jaar de KinderTrendrede maakten waren wel een beetje teleurgesteld dat ze dit jaar niet meer mee mochten doen. Dus misschien kunnen zij op een andere manier nog meedenken over de toekomst. Kunnen jullie iets voor deze kinderen organiseren? Dat zouden wij leuk vinden.

We zouden het ook leuk vinden als we in Maashorst een plek hebben waar het voor iedereen leuk is om naar toe te gaan. Een groot clubhuis waar je gratis naar toe mag en waar je allemaal activiteiten kunt doen. Waar we allemaal toffe acties beginnen, zoals een opruimactie in de natuur. Waar een hele grote tuin is om in te spelen of waar je even tot rust kunt komen als je ruzie hebt met iemand. Een plek waar mensen er altijd voor je zijn.



Advies aan de gemeente Maashorst

- 1** Maak meer ruimte voor de natuur in de gemeente. Meng bossen en huizen door elkaar.
- 2** Creëer ook landbouw midden in de wijken. Breng landbouw dichterbij onze huizen.
- 3** Bouw huizen en kantoren vaker met natuurvriendelijke materialen.
- 4** Zorg dat iedereen twee keer in de week kan sporten. Maak sporten goedkoper voor mensen die minder geld hebben.
- 5** Laat mensen met en zonder handicap ook samen sporten. Gebruik hiervoor speciale sportcoaches.

Advies aan de gemeente Maashorst

6 Gebruik slimme robots die ons aanmoedigen om gezond te eten en leven.

7 Leer mensen om meer naar elkaar om te kijken. Ook zomaar, zonder dat iemand in nood is.

8 Start op alle scholen anti-pestclubs. Leer ons met VR hoe pesten voelt.

9 Heb meer vertrouwen in elkaar.

10 Richt een groot clubhuis op midden in Maashorst waar iedereen mag komen en waar er altijd iemand voor je is.

Kindergemeenteraad Maashorst 2021-2022

Joep & Tijn ★ Basisschool De Regenboog
Emma & Meis ★ Kindplein 't Centrum
Bram & Mats ★ Basisschool de Kreek'l
Lennon & Pleun ★ Basisschool 't Mulderke
Isa & Lise ★ KC Vindingrijk
Siebe & Sara ★ KC Het Speleon
Maan & Pien ★ OBS Camelot
Lars & Dani ★ IKC Raam
Joëlle & Minke ★ Basisschool Vlasgaard
Evy & Pie ★ IKC De Klimboom
Idse & Casper ★ KC De Vlonder
Damion & Iris ★ Basisschool De Vlieger
Esmee ★ Basisschool De Palster

Partners Kindergemeenteraad Maashorst

D'n Hof van de Toekomst, IVN Uden
Gemeente Maashorst
PakhuisB
Sport Service Noord-Brabant
Teach the Future
VluchtelingenWerk Nederland

www.gemeentemaashorst.nl/kindergemeenteraad

maashorst 

SSNB 


VluchtelingenWerk
Nederland


D'n Hof
van de Toekomst


PAKHUISB

TEACH THE
FUTURE 