

VRIJWILLIGERS GEZOCHT!

Vind je het fijn om iets te betekenen in de wijk, maar je weet nog niet wat?

- helpen bij het werken in de tuin of klusjes in huis bij iemand die dit die dat zelf niet kan
- de hond van iemand uit de buurt uitlaten
- iemand die slecht ter been is, begeleiden met vervoer
- meehelpen om deze nieuwsbrief in de buurt rond te brengen iemand te helpen bij het installeren van een telefoon of televisie?
- een kopje koffie te drinken met iemand die niet veel bezoek krijgt

Laat het mij weten als je hulp kunt gebruiken of als je graag iets voor de wijk wilt betekenen.

Groeten Esther Hoesen,

WIJKONDERSTEUNER MELLE

Als wijkondersteuner ben ik er voor alle bewoners van Melle. Wil je iets betekenen voor je mede wijkbewoners en heb je hiervoor een initiatief of idee? Of kun je ondersteuning gebruiken bij bijvoorbeeld; mantelzorg, wonen, financiën, opvoeding kinderen of eenzaamheid? Ik help je graag op weg en samen zoeken we naar een passende oplossing



Esther Hoesen , wijkondersteuner

Wandelen in Melle en omgeving

Op 8 oktober is in de KomIn spontaan het idee ontstaan om met wijkbewoners een wandelgroep te starten. Er werd die dag gewandeld onder leiding van Ad van Duijnhoven. We liepen twee aan twee op voldoende afstand van elkaar. Er werd gewandeld maar ook veel gekletst. De tocht was 3 km en na 45 minuten wandelen, kwamen we weer terug bij de KomIn. Het enthousiasme was zo groot dat spontaan het idee is ontstaan om vaker te gaan wandelen. Elke tweede donderdag van de maand om 11.00 uur

wordt er gewandeld. Een wandeling van ongeveer 45 minuten en vooraf drinken we dan een kopje koffie in de KomIn. De data voor de volgende keren zijn; 12 november, 10 december, 14 januari en 11 februari. De komende maand kunnen we geen koffiedrinken i.v.m. coronamaatregelen. In groepjes van vier met voldoende afstand kunnen we wel wandelen. Aanmelden hoeft niet, iedereen die mee wil lopen is van harte welkom. lopen is van harte welkom.

• WELKOM VLAG

Bij de "Kom in", hebben we een nieuwe Welkom vlag. Indien deze vlag buiten staat, is de KomIn open en ben je van harte welkom!

• PUZZELS RUILEN

Er zijn heel wat mensen tijdens de corona aan het puzzelen zijn gegaan.. In de KomIn kun je puzzels omruilen, zodat je thuis weer een nieuwe puzzel kunt maken. Je kunt hiervoor een afspraak maken

Klankbordgroep

De wijk Melle heeft een klankbordgroep. Het doel van deze klankbordgroep Melle is om:

- Gevraagd en ongevraagd advies geven op terrein van wijkaanpak ondersteuning en zorg
- Adviseren over de agenda van de wijk
- Hoe kunnen we wijkbewoners meer betrekken?
- Hoe kunnen we de communicatie met de inwoners het beste organiseren

- drie adviezen per jaar over op te zetten activiteiten in verband met ondersteuning van kwetsbare inwoners

We zoeken nog een vertegenwoordiger vanuit Bermershof of Bijland/Wachtendonk. Interesse? Laat het de wijkondersteuner weten De klankbordgroep vergadert op 9 november, 7 december, 11 januari, 15 februari en 22 maart van 10.00-11.30 uur in de KomIn.



Post



Zelf een brief schrijven is leuk....post ontvangen is misschien nog wel leuker!

Herkent je dit?

Je voelt je weleens eenzaam. Kinderen en kleinkinderen wonen op afstand. Je zou graag eens contact willen maken met iemand uit de wijk.

Opa en Oma heb je niet of wonen niet in de buurt. Je vindt het leuk om te tekenen of om te schrijven? Schrijf naar een opa of oma in je eigen wijk.

In "corona"-tijd kunnen veel vrienden en kennissen niet komen.

Je enthousiasme over je hobby zou je graag willen delen met iemand anders uit de wijk. Maak kennis d.m.v. schrijven hierover naar elkaar.
Meedoen?

Lijkt het je fijn om te corresponderen met een generatiegenoot, hobbygenoot, lotgenoot, landgenoot of

wat voor een genoot ook? Wil je emoties delen en gedachten uitwisselen? Schrijven kan een mooie uitlaatklep zijn. Je stopt het ingevulde formulier in de brievenbus bij "de Kom in" op Germenzeel. Of vraag iemand anders om je te helpen indien het zelf niet lukt.

Dit is een eenvoudige kleine manier om contact te leggen in de wijk. Een klein gebaar om iets te betekenen in jouw wijk, je kunt dit gewoon thuis in je eigen huis starten. Je vult het formulier in, mailt deze.

Op het aanmeldformulier vermeldt je je gegevens en kunt je aangeven met wie je het liefst wilt schrijven. We proberen zoveel mogelijk rekening met je wensen te houden. Als we een geschikte correspondentie vriend of vriendin voor je gevonden hebben, dan krijg je elkaars adres. Je ontvangt beiden een gratis startpakket met daarin briefpapier en enveloppen en een pen. Dan kan het schrijven beginnen! Je schrijft met iemand uit de wijk, dus ver weg hoeft de brief niet. Indien het je niet lukt om de brief zelf weg te (laten) brengen, kun je mailen naar de ondersteuner van Melle, of je kunt haar bellen.

Aanmelden POST

Hobby's/interesses :

.Voornaam.....

Achternaam.....
geslacht m/vr geboortedatum.....

straatnaam en huisnr
postcode
telefoonnr
emailadres.....

Ik wil graag schrijven met
leeftijdsvoorkeur
O man O vrouw O geen voorkeur

deze aanmelding sturen naar
wijkondersteunermelle@uden.nl of
in de Brievenbus van
de "Kom in" Germenzeel





Hulp nodig of biedt je hulp

Laten we duidelijk maken aan elkaar wat we willen. In deze coronatijd, de tijd van diverse beperkende maatregelen, kunnen we elkaar helpen maar niet altijd is duidelijk dat U hulp nodig heeft of dat U hulp wil bieden.

Hang deze telefoon of het vraagteken op een goed zichtbare plek, zichtbaar voor buurtbewoners. Op deze manier weet je van elkaar, wie hulp vraagt en wie hulp kan bieden. Op deze manier is het gemakkelijker om elkaar te vinden.



Maak duidelijk aan de burens of je hulp nodig hebt of je hulp kunt bieden voor iemand bij jou in de straat.

In deze tijd, is het belangrijk om er voor elkaar te zijn.

Het is leuk als de wijkondersteuner hints ontvangt waar hulp gevraagd/geboden wordt, zodat we in de volgende nieuwsbrief de diverse acties kunnen benoemen.

Als je deze dubbelvouwt kun je de ene of de andere kant zichtbaar ophangen voor een raam, zodat voor het pleintje/de straat, duidelijk is, wat je wil. Hulp (📞) of hulp aanbieden (?)

De wijkondersteuner Esther Hoesen, kan je helpen met de match. Indien het moeilijk is om zelf de stap te zetten. Je kunt haar bellen of mailen, dan kan zij kijken in de straat wie je kan helpen of wie er vraag heeft. Indien je hulp wil aanbieden, kun je dit ook laten weten maar je mag het natuurlijk ook onderling regelen met elkaar.

Blauw vraagteken = aanbod

Rode telefoon = hulpvraag



